

De Vijfwegen

Barzestraat 13



Herberg van 1880 tot 1959

Uitbaters:

- 1880 Carolus Verhelle x Barbara Delchambre
- 1919 Alois Debonnez x Valerie Verhelle
- 1929 Cyriel Callens x Martha Coppens
- 1933 Cyriel Debusschere x Alida Vuylsteke
- 1939 Gerard Verheye x Martha Coudron
- 1951 Remi Debonnez x Maria Magda Baeckelandt tot 1959



Waar we nu de heidematten afsluiting zien stond vroeger *De Vijfwegen*. Op de voorgrond het Brigandskapelletje.

Deze herberg had zijn naam niet gestolen. Hij stond op de kruising van vijf wegen, van hier uit kon je vijf kanten uit. Nu zie je nog slechts vier wegen op het kaartje hierboven. De verdwenen vijfde weg was een deel van de kerkweg die langs de zijgevel van De Vijfwegen naar 't *Stroomke* liep. Samen met dit *wegelinkske* is ook de herberg verdwenen, afgebroken en opgegaan in de erven van de plantenkwekerij Horizon.

De eerste herbergier was Carolus - alias Sarelke Verhelle, in 1870 getrouwd met Barbara Delchambre die rond 1880 achter de toeg kwam in De Vijfwegen. Sarelke was de vader van Richard uit de eerste en grootvader van Willy uit de tweede *Groenen Boomgaard*. Naast herbergier was hij ook metser en heeft nog gebouwd aan de Muizelmolen. Maar tijdens de winter vlocht hij manden ... er was toen nog geen vriesgeld. Wie het huisje gekend heeft kan zich nauwelijks voorstellen dat Carolus, zijn vrouw, 10 kinderen en een inwonende mandemakersgast hier onderdak vonden.

Op zondag 19 september 1909 was er kermiskoers. De aankondiging klonk als volgt: *Om 3 ure namiddag. Luisterlijke (sic) Wielerkoersen aan de wijken der Barze en Vijf Wegen. 1. Koers voor beginnelingen: Eerste prijs 5 fr., tweede prijs 4 fr., derde prijs 3 fr., vierde prijs 2 fr. Inschrijving bij Adolf Devlaeminck, prijsdeeling bij G. Claerbout. 2. Koers voor alle liefhebbers: Eerste prijs 7 fr., tweede prijs 5fr., derde prijs 3 fr., vierde prijs 2 fr. Inschrijving bij Jean Vernackt, prijsdeeling bij Ch. Verhelle. In ieder koers moeten er minstens zes mededingers zijn.*

In 1919 nam Alois Debonnez, getrouwd met Valerie Verhelle en dochter van Sarel, het café over. Zij hadden drie kinderen. De jongste Karel Joris werd opgevoed bij zijn grootouders. Hij verbleef tijdens Wereldoorlog II 4 jaar in een werkkamp in Polen.

De derde uitbater was vlaswerker Cyriel Callens, getrouwd met Martha Coppens. Zij verhuisden naar Kuurne in 1933. Daarna kwam veekoopman Cyriel Debusschere, gehuwd met Alida Vuylsteke. Ze trokken in 1939 naar Passendale en werden afgelost door het echtpaar Gerard Verheye - Martha Coudron tot die in 1952 verhuisden naar *De Barze*. Tenslotte vinden we er het echtpaar Remi Debonnez en Magda Baeckelandt terug. Zij was de herbergierster en hij was *paardengeleider*. Zij hadden 5 kinderen. De oudste André (foto onderaan), geboren in 1922, sneuvelde te Opheusden, in de buurt van Nijmegen, op 24 april 1945 als vrijwilliger bij de brigade Piron. Hun derde kind, Cecile (°1926) verbrandde zich ernstig aan de kapel bij de hofstede van Sylvère Malfait. Ze liep brandend weg maar Sylvère liep haar achterna en stak haar in het water. Dit kon niet baten want ze overleed aan haar verwondingen in de kliniek van Izegem. Ze stierf op 3 juli 1938 en werd begraven op de dag dat zij gevormd moest worden. In 1959 verhuizen Remi, Magda en de jongste zoon Gaston, de enige die nog thuis woonde, naar café *De Villa*. En zo werd, na 79 jaar, dit café een burgerhuisje.

De woning, die eigendom was van brouwerij 't Hamerken, was in bedenkelijke staat want vanaf dan waren er perioden dat het huis onbewoonbaar verklaard werd. Telkens weer een beetje opgekalefaterd zeker en in 1974 kwam hier als laatste bewoner, de gepensioneerde landbouwer Jérôme Cool (vader van Frans). Drie jaar later overleed zijn vrouw Elisabeth Lefebre. Nog bijna twintig jaar huizenierde Jérôme er alleen. Jérôme overleed in het jaar 2000 bij zijn zoon Jacques op de hofstede in de Wantestraat waar hij zelf zovele jaren geboerd had.



De Vijfwegen met rechts op de achtergrond nog een glimp van de oude hoeve Demuyneck (nu de site Horizon)



De Vijfwegen vlak vóór de afbraak



André Debonnez, gesneuveld in de buurt van Nijmegen op 24 april 1945. Hij was vrijwilliger bij de Brigade Piron, die opgericht was in het Verenigd Koninkrijk en onder bevel stond van Jean-Baptiste Piron die op zijn beurt onder het commando stond van de Britse 6e Luchtländingsdivisie van het Canadese 1e Leger. Vanaf 28 augustus 1944 viel de brigade onder de Britse 49ste Divisie van het Britse 2e Leger.

De brigade bestond uit 2200 gevluchte Belgische en Luxemburgse militairen. De eenheid werd opgeleid in Tenby (Wales). Ze nam niet deel aan de landing in Normandië maar landde op 7 augustus 1944 in Arramanches en Courseulles-sur-Mer, en bevrijdde op 21 augustus Cabourg, op 22 augustus Deauville, op 24 augustus Trouville-sur-Mer en op 25 augustus Honfleur.

Nadien nam de brigade deel aan de bevrijding van België. Ze stak op 3 september bij Rongy de grens over en bevrijdde een dag later de hoofdstad Brussel. De militairen kregen hierna een paar dagen verlof om hun familie te bezoeken. Vervolgens nam de eenheid deel aan de veldtocht in Nederland, met name op Walcheren en in Betuwe.